

Met schoolklas spelenderwijs leren op de filmset

Goed samenwerken. Dat leren de leerlingen van groep 7 en acht van de Plataanschool op een onalledaagse manier. Ze maken gezamenlijk een speelfilm.

Door Carin Röst

LEEWARDEN - „Wedden van wel, scène 51, shot 9, take 1”, roept Sirou Wijnsma terwijl ze het bord voor de camera dichtklapt. Dusti Leito, ook uit groep 7/8, start de camera en filmt nauwkeurig zijn klasgenootjes terwijl ze in de gang netjes hun ingestudeerde gesprek voeren. Aan het eind van de middag monteren Robert Ruiz en Ricardo de Vries samen met begeleider

Richard van den Enden al het materiaal. Van de veertig minuten film die deze dag oplevert, blijven er maar zes over.

„Je ziet dat ze sociaal slimmer worden”, vindt begeleider Hans van Buuren. Samen met onder anderen Richard is hij coördinator van de Stichting Preventie Projecten, nu werkzaam in de hoogste groepen van de Plataanschool in Leeuwarden.

Goed met elkaar omgaan en samenwerken zijn de speerpunten van het project. En hoe leer je dat beter dan door met de hele klas een film te maken, is de achterliggende theorie. Meester Bart Bouma van groep 7 en 8 ziet bovendien een puur didactisch voordeel. „Ze moeten allemaal de teksten uit hun hoofd leren. Zo doe je

meteen wat aan taal.”

Sinds oktober zijn de projectleiders wekelijks met de kinderen in de weer met de verfilming van het boek ‘Wedden van wel’, dat is geschreven door Mirjam Oldenhove. Het gaat over een klas die niet wil leren. Voor de opnamen van vandaag voldoet de school als decor, maar eerder filmde de klas ‘op locatie’. Om een winkeldiefstal na te spelen trokken alle 21 leerlingen naar de Poiesz-supermarkt op de hoek. Voor een grote oprijlaan als decor, ging de klas een middagje naar Rypstjerk.

„Dat is niet slim, zo”, zegt Richard tegen cameramannen Dusti en Ricardo. Ze staan naast elkaar, hun camera’s wijzen dezelfde kant op. Maar daarvoor is het effect van de twee verschillende gezichtspunten van de came-

ra’s, zoals in een echte film, verdwenen. Dusti en Ricardo nemen snel een andere plek in.

„Het is hartstikke leuk”, vertelt de elfjarige Fatima Yachou glunderend. Ze speelt Joshi, de gangmaker van de klas. „In het echt ben ik wel een beetje de leider van de meisjes uit mijn klas, maar als Joshi ben ik ook nog eens de baas over de jongens.”

Wie denkt dat de film een soloproject is van de leerlingen van groep 7 en 8, heeft het mis. Meester Bart speelt een gymleerkracht en Frank Manshanden uit groep 4 heeft voor de camera even gedaan alsof hij kaartjes voor de disco kocht. Op de set is af en toe ook een glimp op te vangen van de schooldirecteur; hij heeft de rol van conciërge.



De elfjarige Sirou Wijnsma uit groep 7/8 van de Plataanschool slaat het klapbord dicht ten teken dat haar klasgenootjes de camera kunnen starten.

Foto LC/Niels Westra